

Stichting TIBET-FONDS 'DOLMA'

Correspondentie:

F.C.M. de Reeper

H. Vroomlaan 78

4383 TN Vlissingen

Tel.: 0118 47 42 53

Email: tibetfondsdolma@hetnet.nl

www.tibetfondsdolma.nl

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2008

Wat is Tibet het afgelopen half jaar dikwijls in het nieuws geweest!

De komst van de Olympische Spelen in China heeft veel mensen in beweging gebracht. Overal in de wereld waren er demonstraties en tot op hoog politiek niveau werd de onderdrukking van de Tibetanen en hun cultuur veroordeeld. Voor u was de moeilijke situatie van de Tibetanen in China al bekend, maar nu is Tibet wereldwijd op de kaart gezet! GEWELDIG om de Tibetaanse vlag zo dikwijls op de televisie te zien! Maar de keerzijde was er ook. In Tibet zelf hebben heel wat mensen hun leven ervoor gegeven. Mensen zijn gedood tijdens het demonstreren. Mensen zijn gevangen genomen en worden tot vandaag de dag nog steeds gemarteld. Onlangs, tijdens zijn bezoek aan Frankrijk, wees de Dalai Lama daar nog op.

De communicatie over onze Dolmaprojecten liep het afgelopen halfjaar daarom wat stroef. Het contact met de Tibetanen in India was moeizaam omdat al hun aandacht gericht was op hun familieleden en landgenoten die het in Tibet zo extra zwaar hadden. In India werden protestbijeenkomsten, hongerstakingen en gebedsdiensten gehouden. Veel mensen waren nauwelijks thuis en daardoor was het moeilijk iemand te bereiken. Ook onze vaste sponsors zullen dit wel gemerkt hebben.

Toch hebben we met diverse projecten voortgang geboekt. En natuurlijk berichten we U daar graag over.

- De lege lokaaltjes van de twee crèches/kleuterscholen, die door de Dolma zijn gefinancierd, kunnen ingericht gaan worden met meubilair en lesmateriaal. De kosten worden betaald door een groot bouwbedrijf. Vol enthousiasme worden in Mundgod nu alle benodigde spullen aangeschaft.

- Het klooster van het Nechung staatsorakel heeft behoefte aan enkele studieboeken waarvan de tekst alleen nog maar in zeer slechte staat aanwezig is in de bibliotheek van de Dalai Lama. De teksten zijn oud: al van de Vijfde Dalai Lama. Het verheugt ons dat we twee grote sponsors gevonden hebben om de teksten te laten herdrukken waardoor ze weer beschikbaar komen voor studie.

- Ook zijn we verheugd dat er een sponsor is gevonden om een extra verzorgster in het bejaardenhuis aan te stellen. Het salaris voor één jaar is al overgemaakt en we hebben een garantie gegeven dat we dit drie jaar zullen voortzetten. Het doel is dat het daarna wordt overgenomen door de Tibetanen zelf.

-Deze foto toont de trotse eigenaren van de nieuwe elektrische machines voor de fabricage van noedels.

Samen met de hulp van de Dolma is alles bekostigd. Er kan nu meer geproduceerd worden, terwijl het werk minder zwaar is en de inkomsten groter zullen zijn, want er is veel vraag naar noedels. De mensen zijn blij!



- De gevaarlijke situatie bij de waterpompinstallatie voor het Drepungklooster kan dankzij een gulle gever worden verholpen. Geen gevaar meer voor kortsluiting met alle ellendige gevolgen van dien.

- Nog een aanvraag in verband met water: van de voorzitter van de bewonersraad van Camp 9 kregen we het verzoek te helpen bij het uitbreiden van het waterleidingstelsel. Sinds de aanleg is het aantal inwoners van het dorp verdubbeld en daardoor krijgen veel mensen maar weinig of zelfs helemaal geen water meer. De bewoners zijn zelf begonnen met geld in te zamelen. De helft van het benodigde bedrag van € 9.200 hebben ze al bij elkaar en de Dolma wil graag de andere helft geven. We konden al € 3.000 overmaken en hopen met uw bijdrage het resterende bedrag te laten volgen.

-Een verrassend verzoek kwam binnen uit XX Tibet XXXXXX. Het kwam van een XXXXXXXXXX die daar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Samen proberen ze de leefbaarheid voor de nomaden daar te verbeteren. Ze vertelde ons dat er een heel primitief weeshuis staat voor een veertigtal Tibetaanse kindertjes Er staan daar nog niet eens kachels terwijl het er tien maanden van het jaar vriest! En de wind blaast door het gebouwtje. Het primaire doel van de Dolma is de zorg voor Tibetaanse vluchtelingen, maar zo'n bericht uit het oorspronkelijke Tibetaanse land vinden we dermate schrijnend dat we toch uw aandacht hiervoor willen vragen. We willen aan dit weeshuis enkele kachels, isolatiemateriaal en wat brandstof geven. Daarbij ook nog een aantal tafeltjes en stoeltjes zodat de kinderen in die lange koudeperiode niet op de grond hoeven te zitten. Het gaat in totaal om ongeveer € 2.000.

De ouders van Tenzin Rangdol hebben zeven kinderen. Zij is de jongste. Ze hebben geen eigen stukje land, dus probeert haar vader overal klusjes te doen. Wie steunt dit arme gezin?

Lobsang Samdrub is een ijverige en intelligente monnik. Hij is mentaal kwetsbaar en heeft ook leverproblemen. In Tibet woont zijn moeder, zijn vader is overleden. Hij zoekt een sponsor om hem te helpen bij het betalen van zijn medicijnen en dokterskosten.



- De communicatie over het groot opgezette landbouwproject waarover we U vertelden in de laatste nieuwsbrief verliep het laatste halfjaar nogal moeizaam. Het project rondom het omschakelen naar biologische landbouw wordt aangestuurd door de Tibetaanse regering en omdat het zo groots is opgezet vraagt het om veel vergaderingen. Misschien heeft men alle beschikbare tijd moeten steken in de heftige situaties die ontstonden rond de Olympische Spelen. Maar sinds kort weten we dat er toch hard aan gewerkt wordt. Het eerste dorp is druk bezig en volgend jaar beginnen ze zelfs in twee andere dorpen. Vanuit Nederland hebben we niet stilgezeten! Door uw donaties konden we al 4 koeien reserveren, 1 ploeg, 2 zaaimachines en 4 grote compostbakken. Ook is € 850 ingezameld om materialen te kopen voor het bestrijden van plantenziektes. We hopen de komende jaren, met uw donaties, voort te kunnen gaan met de ondersteuning van dit belangrijke project.

Hierbij willen we een donateur graag een keer in het zonnetje zetten! Hij maakt en verkoopt 'Tibetootjes'. Dit zijn windorgels die prachtig klinken en waarvan de pijpen onder een uit hout gedraaide stupa hangen. De opbrengst ervan wordt aan de Dolma gedoneerd. Op deze manier heeft hij al ruim € 1.100 voor het waterproject in camp 9 verdiend. Misschien een mooi cadeau voor U? Op onze website vindt u meer informatie.

.
De nieuwe Tibetaanse kalender 2009 is uit. Met prachtige foto's uit Tibet.

De afmeting is 34 x 24 cm (dichtgevouwen) en de afbeelding is te zien op onze website www.tibetfondsdolma.nl onder het kopje 'nieuws.' De kalender kost net zoals vorig jaar € 11,50 inclusief verzendkosten. We hebben een beperkt aantal van 50 stuks en we hopen ze allemaal te kunnen verkopen.

En zo gaan we het najaar en de wintertijd weer tegemoet.

Ook nu weer wil ik U namens de Tibetanen bedanken voor uw blijvende stroom van bijdrage die soms heel verrassend kan zijn. Gaat u ook niet glimlachen bij het bericht dat een koe werd gedoneerd als huwelijksgeschenk? Prachtig toch!

Ik wens u een warme wintertijd en tashi delek,